

Μια εκδρομή στην Μυτιλήνη

Στις 31 Μαρτίου 2023 επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και την Δημόσια Βιβλιοθήκη στην Μυτιλήνη. Το πρωί ξεκίνησα για να πάω στο σχολείο για να φύγουμε στη Μυτιλήνη. Αργήσαμε λίγο να φύγουμε γιατί κάποια παιδιά άργησαν να έρθουν. Η διαδρομή ήταν φανταστική.

Όταν φτάσαμε μας περίμενε μια ξεναγός. Το κτήριο ήταν μεγάλο με μαύρα κάγκελα. Με το που μπήκαμε αντικρίσαμε το μνημείο μιας γυναίκα έγκυος και τότε είχε γίνει σεισμός και είχε πέσει πάνω της ο τοίχος. Μας έδειξε πολλά ρωμαϊκά αγάλματα που αναπαριστούσαν ενήλικες που δεν υπήρχε το πρόσωπο τους, ψηφιδωτά που ήταν πάνω τους σχεδιασμένα πρόσωπα ανθρώπων, φιγούρες που υπήρχαν πάνω στο μνήμα τους κάτι με σχέση τον χαρακτήρα του καθενός και πήλινα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή. Μετά κάτσαμε σε κάποια παγκάκια που υπήρχαν από έξω για να φάμε κάτι.

Όταν τελειώσαμε την επίσκεψη μας στο Μουσείο, μετά πήγαμε στην Βιβλιοθήκη. Ήταν ένα μεγάλο κτήριο με μία μικρή σκάλα. Μας περίμεναν δύο κοπέλες. Μας είπαν για το πώς τακτοποιούν τα 120.000 βιβλία που υπάρχουν. Συζητήσαμε για το παλιό βιβλίο το οποίο δημιουργήθηκε το 1.500 και το εξώφυλλο του ήταν από δέρμα ζώου. Είδαμε ακόμα μια παλιά εφημερίδα που είχε βγει πριν από περίπου 100 χρόνια.

Μετά κάναμε κάποιες δραστηριότητες. Δημιουργήσαμε μια φανταστική ιστορία με κάρτες που διαλέγαμε και παίξαμε ένα παιχνίδι με <<tablet>> στο οποίο χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και απαντούσαμε σε διάφορες ερωτήσεις.

Μετά την επίσκεψη μας στην βιβλιοθήκη πήγαμε απέναντι στο πάρκο και κάτσαμε σε μια καφετέρια. Αφού τελειώσαμε, πήραμε τον δρόμο της επιστροφής. Σε 45 λεπτά περίπου φτάσαμε πίσω στο χωριό.

Μου άρεσε πολύ η εκδρομή ειδικά στο Μουσείο το παλιό ρωμαϊκό πατητήρι, όλα τα αγάλματα, τα ψηφιδωτά και οι φιγούρες των ανθρώπων στα μνημεία. Ήταν ακόμα πιο ωραία επειδή ήμασταν μόνο η τάξη μας με ένα μικρό λεωφορείο. Θα ήθελα αυτή την εκδρομή να την επαναλάβουμε ξανά και του χρόνου.

Ιγνάτιος Καταξινός