

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου, πήγαμε εκδρομή στην Μυτιλήνη και επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, και την Βιβλιοθήκη του νησιού μας. Πέρασαμε θαυμάσια και αυτό που έκανε την εκδρομή μας ακόμη πιο ωραία ήταν ότι ήμασταν μόνο η τάξη μας.

Μόλις φτάσαμε στην Μυτιλήνη κατεβήκαμε από το λεωφορείο. Το πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε ήταν ένα μεγάλο κτίριο διώροφο με μαύρα γυαλιστερά κάγκελα και μαρμαρένιες σκάλες και πάνω πάνω να γράφει: Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης. Αφού βγάλαμε λίγες φωτογραφίες και το θαυμάσαμε μπήκαμε μέσα μας καλωσόρισε μια όμορφη κυρία και μας ξενάγησε μέσα στο χώρο. Το πρώτο πράγμα που είδαμε και μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα ήταν μια γυναίκα (αρχόντισσα) η οποία ήταν έγκυος και έγινε σεισμός και την πλάκωσε μια μεγάλη πέτρα και κόπηκε το κεφάλι της. Στις ανασκαφές που κάνανε βρήκαν το κομμένο κεφάλι της και τα κόκαλα της και ένα κομμάτι του εμβρύου.

Επίσης είδαμε πολλά μνημεία που τα είχανε αντιγράψει οι Ρωμαίοι από τους Έλληνες. Η κυρία που ήτανε εκεί μας τόνισε ότι η Λέσβος ήταν, είναι και θα είναι πάντα πιο ισχυρές οι γυναίκες.

Μόλις βγήκαμε από το αρχαιολογικό μουσείο κάτσαμε σε κάτι παγκάκια για να φάμε και μετά ξαναμπήκαμε στο λεωφορείο. Μετά κατεβήκαμε και είδαμε την Βιβλιοθήκη. Μπήκαμε μέσα και καθίσαμε και εκεί δύο συμπαθητικές κυρίες μας εξήγησαν πως ξεχωρίζουν τα βιβλία, τι συμβολίζουν τα νούμερα πάνω τους και πως μπορούμε να ψάξουμε ένα βιβλίο στο ίντερνετ.

Μας έδειξε επίσης και μια εφημερίδα που έλεγε όλα τα νέα του 1914. Μας έδειξε βιβλία του Ομήρου αλλά και πού γράφανε παλιά. Μας είπε ότι στην αρχικά γράφανε σε πάπυρο μετά σε περγαμνή και μετά σε χαρτί. Μας έδειξε και ένα κομμάτι πάπυρο. Τέλος μας έβαλε να διαλέξουμε κάτι κάρτες και με βάση αυτές να γράφουμε μια ιστορία. Μόλις τελειώσαμε διαλέξαμε βιβλία να δανειστούμε. Μετά παίξαμε ένα άλλο παιχνίδι με ερωτήσεις γνώσεων και χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Την δική μου ομάδα την ονομάσαμε Αμαζόνες γιατί ήμασταν μόνο κορίτσια. Και βέβαια κέρδισαν οι Αμαζόνες.

Μετά από αυτό πήγαμε σε μια καφετέρια που παραγγείλαμε κάτι να φάμε και πήραμε το δρόμο της επιστροφής.

Αυτήν την εκδρομή δεν θα την ξεχάσω ποτέ και ο κύριος μας είπε πως επειδή είμαστε καλά παιδιά θα μας ξαναπάει.